

# donut festival



## Eten en drinken houdt lijf en ziel bij elkaar

Je wordt ontvangen met koffie/thee en... een donut. Nee. Geintje. Het wordt een bagel. Anyway, je kunt kiezen! Beiden worden gemaakt door de lokale bakker. Vers geleverd in de ochtend.

Vanuit de Doughnut gedachte hechten we waarde aan duurzaamheid. Daarom hebben we voor het diner de keuze beperkt tot 3 menuopties – een aanschuifmaaltijd. Hiermee willen we zo min mogelijk verspilling bereiken. De ingrediënten worden van zo lokaal mogelijke ingekocht, de maaltijden worden door sociale/duurzame ondernemers bereid.

- \* Gasterij Ankommn levert een maaltijd passen bij het weer
  - \* Het Blok levert pasta met spinazie en ter keuze vegetarische bolognese
  - \* De Patrijs / Kok Annie verrassen ons met een boerenmenu.
- Er zullen kruiden met water op tafel staan.

Aan de bar van de Patrijs is er een selectie van drankjes te verkrijgen.

Het servies lenen we bij de kringloop. Wil je helpen afwassen? Dat mag.

De borrel na is vergaand alcoholvrij (Dat is weliswaar een soort van contradictie in termini ... het geeft direct beeld, toch?). Dus fris en sap en (alcoholvrij) bier en wijn. Omdat de meeste toch met fiets of auto of zo komen hebben we ons de moeite bespaard een drankontheffing aan te vragen.



Bron: Amersfoort Zuid